

Geloofd zij Jesus-Christus. Amen.



Bid voor de rust der ziel

van

EUSEBIA DESUTTER,

weduwe van

EDUARD RONSSE,

geboren te Welden den 11 Maart 1817
en overleden te Mater den 21 April 1897
voorzien van de Heilige Sacramenten.

Zij was lid van het Broederschap van O. L.
Vrouw van Gedurigen Bijstand en der Veree-
ning van den Wekelijkschen Kruisweg.

Hare geheugenis is in eere bij God en bij de
mensen, omdat zij eenvoudig was, recht,
godvreezend en afkeerig van het kwaad.

Beweenen wij het afsterven dergenen die ons
lief zijn, eer als eene afwezigheid dan als een
verlies : zoeken wij hen waar zij zijn, bij Jesus-
Christus in den Hemel. H. Hier.

Mijne lieve Kinderen, weest de zorgen in-
dachtig die ik voor u gedragen heb, bemint
elkander gelijk ik u bemind heb, leeft in vrede
en bidt voor mij.

Zoet Hert van Jesus wees mijne liefde.
300 dagen afaat.

Mijn Jesus bermhertigheid. 100 dagen afl.

R.

I.

P.

.....
Audenaarde, dr. A. Vandendriessche.

